

21. Wandelroute
Coevorden - Dalerpeel



De Bente

N34

Vossebelt

Hoogehaar

Steenwijksmoer

4

N382

Coevorden

1 S

2

N377

Klooster

3

Route loopt door
op rechterpagina

B 403



Dalerpeel

F

Vossebelt

Hoogehaar

Steenwijksmoer

4

Nieuwe Krim

N377

Klooster

3

←
Vervolg route

Holthone

Anerveen

N34

Coevorden - Dalerpeel



Startlocatie

De Markt in Coevorden



Wandelaftand

13,7 kilometer



Parkeerplaats

In de stad, beperkt vrij parkeren



Horeca

In Coevorden en Dalerpeel is horeca aanwezig

Voordat je aan de route begint, is de oude binnenstad van Coevorden zeker een bezoek waard. Daarna loop je door het ontgonnen veengebied aan de westkant van de stad. Ten zuiden van dit gebied werd de grootste oorlogsoverwinning van de Drenten behaald, bij de slag bij Ane in 1227. Via het katholieke kerkdorp Steenwijksmoer kom je uiteindelijk in Dalerpeel uit.

1. Loop vanaf de Markt, met de rug naar het gemeentehuis en het Arsenaal, rechtdoor de Sallandsestraat in.
- 1 De pakhuizen van het Arsenaal dienden voor de opslag van wapens en munitie, een 'Ammunitiehuys'. Het eerste Ammunitiehuys werd begin 1600 gebouwd. De huidige gebouwen dateren uit 1643. Het Arsenaal lag aan de haven, waardoor goederen en troepen over water konden worden vervoerd. In 1972-1974 zijn de vervallen gebouwen gerestaureerd en daarna in gebruik genomen door ToReCo, de bibliotheek en het Stedelijk Museum.
2. Loop op de kruising met de Kromme Elleboog rechtdoor verder door de Sallandsestraat.
3. Steek aan het einde de Gasthuisstraat over, loop richting spoorwegovergang.
4. Steek de Spooringsingel over via het zebrapad en loop over de spoorwegovergang verder.
5. Steek de Parallelweg over en loop door voor het politiebureau langs. Hier gaat de Sallandsestraat over in de Krimweg.
- 2 Tegenover het politiebureau was het voormalige DSM-station, het voormalig stationsgebouw staat er nog. Dit werd geëxploiteerd door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij. Het station werd in 1897 geopend als eindpunt van de tramlijn uit Zwolle via Dedemsvaart. In 1936 fuseert de DSM met de Eerste Drentsche Stoomtramweg maatschappij (EDS) en kwam er ook een tram uit Assen.
6. Volg de Krimweg tot over de brug.
7. Sla linksaf en ga via het bruggetje de Trageldijk op.
8. Ga meteen rechtsaf, de Edisonweg in.
9. Volg de Edisonweg tot de kruising met de Monierweg.
10. Steek deze recht over naar het Klooster.
11. Volg deze weg en sla linksaf naar de Lorentzweg.



12. Volg de Lorentzweg tot net voor het bordje 'Einde 30 km zone'. Links staat de wegwijzer met 'Kunstwerk De Poort van Drenthe'. Ga hier rechtsaf.
13. Volg het onverharde pad met aan de rechterkant een sloot. Ga aan het einde van dit pad rechtsaf en loop vervolgens schuin omhoog. Volg dit pad tot De Poort van Drenthe.

3 *De Poort van Drenthe is een klein, nieuw aangelegd natuurgebied.*

Het is een cultuurhistorisch landschapsproject waarvoor het kunstwerk Drentse Poort is gemaakt door beeldhouwer Rob Schreefel. Het vormt de begrenzing van het stroomdal van de Kleine Vecht bij 't Klooster en het landgoed de Groote Scheere in de gemeente Hardenberg.

14. Loop voorbij de Drentse Poort naar beneden en houd rechts aan. Steek de dam over en volg het onverharde pad.



15. Dit pad komt uit op de Scheerseweg. Ga hier rechtsaf richting Coevorden.
 16. Ga bij de rotonde onder het viaduct door en bij de volgende rotonde na het viaduct even rechtdoor en volg de weg naar links. Volg de Holthonerweg.
 17. Sla voor het bordje 'Holthone' en 'Gemeente Hardenberg' rechtsaf het onverharde pad op, de Hoogedijk.
 18. Volg de Hoogedijk tot de Krimweg.
 19. Ga rechtsaf, richting Coevorden.
 20. Steek bij de eerste weg links het water over en ga dan naar links de Nieuwe Dijk op.
 21. Ga de eerste weg rechts, de Hoofdweg in.
 22. Vervolg de Hoofdweg tot de kerk in Steenwijksmoer.
23. Sla hier linksaf, de Kerkweg in.
 24. Volg de Kerkweg en ga aan het einde rechtsaf, de Veenschapsweg in.
 25. Ga na ongeveer 100 tot 150 meter linksaf. Vervolg de route over de heide tot de begraafplaats in Dalerpeel.
 26. Dit is het einde van deze route.

4

In 1930 kreeg toenmalig kapelaan J.B. Slosser uit Apeldoorn de opdracht om een nieuwe parochie te stichten onder de rook van Coevorden. Hij zorgde voor de financiering en op 30 maart 1932 werd de kerk in gebruik genomen. De naam Sint Franciscus van Assisi werd gekozen, omdat deze heilige het symbool is van armoede. De kerk is nu een Rijksmonument.

